

Lieve zusters en broeders,

We gaan door moeilijke tijden. Veel landen ondervinden sociale onrust, terwijl andere lijden onder de constante dreiging van geweld door extremisme en haat tussen de verschillende rassen en etnische groepen. Nu we de honderdste herdenking van het afsterven van broeder Charles naderen, willen we aan onze spiritualiteit uitdrukking geven door wereldwijd, als gemeenschap en met de hulp en de genade van de zalige broeder Charles, te bidden voor vrede en de eenheid in de wereld.

- Bidden wij voor christenen en moslims, in het bijzonder in Afrika, Azië en het Midden-Oosten, die de eerste slachtoffers zijn van marteling, mishandeling en onrecht.... Voor alles zijn zij het slachtoffer van de zelfgenoegzaamheid van de rest van de wereld, die apathische toeziet. Aangezien deze "kleinen" arm zijn, machteloos en eenvoudig, maken zij geen deel uit van de machtigen uit de samenleving. Laten wij ze ook in **ONS** leven, als leden van de Geestelijke Familie van Charles de Foucauld, een bijzondere plaats voor hen inruimen. Zo zou broeder Charles het ook hebben gedaan.

- Laten we bidden voor de honderden families in Europa, waarvan geliefde familieleden het slachtoffer werden van extremisme. Zij hebben hun geliefden verloren in de oorlogen die in hun steden, hun huizen, hun scholen lelijk hebben huisgehouden. Locaties die bescherming moesten verlenen, zijn nieuwe slachtevelden geworden, doordrenkt met het bloed van onschuldigen. Laat ons bidden voor zij die in Europa geboren zijn en hun land en familie moesten achterlaten om te verzanden in een dronken geweld dat in naam van de jihad wordt uitgevoerd.

- Bidden wij voor de minderheden in de wereld: politieke, religieuze, etnische, geslachtsspecifieke minderheden en mensen met een handicap die in stilte lijden, terwijl de wereld machteloos of onverschillig toekijkt. Moge ons gebed krachtig zijn en uitgroeien tot een stem voor de stemlozen. Het moge steun geven aan de machtelozen en uitgroeien tot een bron van waardigheid voor zij die van hun waardigheid beroofd zijn.

- Bidden wij voor de miljoenen vluchtelingen die op gewelddadige wijze ontworteld zijn en die adequate huisvesting moeten ontberen. Bidden wij voor de kinderen van deze gezinnen, die opvoeding, voedsel, slaap, een warm bed in de winter, vriendschappen en de herinneringen aan een gelukkige jeugd, zo belangrijk voor de emotionele stabiliteit op volwassen leeftijd, worden geweigerd. Telkens als we kunnen, willen we ons naar hen toewenden om in solidariteit en vriendschap als broeders en zusters te leven. Laten we sterk genoeg zijn om ter wille van hen kwetsbaar te zijn en hen op hun niveau te ontmoeten in plaats van hen onze voorwaarden op te leggen.

- Bidden wij voor samenlevingen verscheurd door drugsoorlogen, met name in Centraal- en Zuid-Amerika . Laat ons bidden voor hun regeringen dat zij geweld en corruptie bestrijden en hun volkeren weer vrede, stabiliteit en welvaart bezorgen.

- Laten we bijzonder bidden voor geweldplegers, dat de Heilige Geest de blindheid van hun hart wegneemt en hen verlicht. Bidden wij voor allen die geschapen zijn naar Gods beeld en door het bloed van onze Heer Jezus Christus verlost zijn, maar de mening zijn toegedaan dat geweld de oplossing is voor hun problemen en de problemen van de wereld. Laten we als broeder Charles boodschappers zijn van vrede in onze families, onze buurten, onze stad, ons land en over de alle grenzen heen, zodat we ons verenigen tot één gemeenschap, één gezin, één samenleving.

Laten we niet vergeten dat de verschillen er zijn om gevierd te worden, om smaak te geven aan het leven en om een samenleving rijk en mooi te maken. Aan de basis van alle verschillen ligt het besef dat wij allemaal mensen zijn: dat we allemaal op dezelfde manier van elkaar houden, op dezelfde wijze lachen, rouwen en treuren op dezelfde manier en dat we allen verlangen naar vrede in ons leven.

Vooraf in dit jubileumjaar zij de zegen van God met ons allen.

Het Europese team van de Seculiere fraterniteiten van Charles de Foucauld, februari 2016